



Verslag vroege vogelwandeling met ontbijt op zondag 4 mei

Een prachtige ochtend : nevels boven de duinen, de eerste zonnestralen door de bladeren en vooral vogelconcerten vanuit alle windrichtingen.

Met bijna 40 KWB-ers en Natuurpunterers stonden we vol bewondering stil bij de zang van de fitis, de papieren – vliegerkes vlucht van de boompieper, een overvliegende watersnip en nog veel meer.

Bèr gaf ons nog een Eksels weetje mee over de zang van de vink : het t is niet suskewiet, maar 't is te wieeeet, wat je hoort.

Madeleine, Jean en Karine stonden op de Katershoeve klaar met spek en eieren voor al de hongerige ochtendwandelaars. Het smaakte !! Het startpunt van het Katerspad ligt aan de Hoefstraat in Hechtel.