



Heidewandeling – zondag 23 augustus 2015

Perfecte timing :een zomerse middag, paars bloeiende dop- én stuikheide en een frisse pint aan de Katerhoeve net op het moment dat de buien losbarsten. Willy vertelde in 2 uur een geschiedenis van 10.000den jaren en bracht ons terug in de tijd van de Kempense heideboer.

Voor wie het heeft gemist : afspraak volgende zomer ?

Meer foto's vind je bij **Foto's**.