

Wilde – en honingbijenwandeling – zondag 8 mei 2016

De gidsen Lea en Gaby vertelden over de gelijkenissen en verschillen tussen de wilde, solitaire bijen en de honingbijen. Op de zandvlakte vlakbij het heideherstelperceel zagen we veel , al reeds dichtgemaakte, gaatjes van de grijze



honingbij. Enkele bloedbijen kwamen eens kijken wat we aan het doen waren. Na een avontuurlijke wandeling kwamen we aan bij Gaby. Bij een verfrissend glaasje water, onder de schaduw van een grote boom, vertelde de imker ons over het leven en het houden van honingbijen.

Enkele sfeerbeelden bij foto's.