

Knutselen in het bos - 9 september 2012

Wat zéér leuk was:

* het weer: 29° en een heerlijk briesje in de schaduw

* de locatie: onder de bomen en aan het water tussen de kleine visvijver en de kleine kweekvisvijver van de Begijnenvijvers

* het enthousiasme: van de 6 kinderen en hun 4 papa's en mama's

* het 'natuur-knutselwerk': een herfstkrans van alleen maar materialen uit het bos: bladeren van de inlandse eik, eikels, denneappels, stokjes enz

* het blij en fier zijn van de kinderen: over het werkstuk dat ze mee naar huis mochten nemen (eentje voor oma haar verjaardag die dag!)